

Groter, beter en vooral: duurder

Er zijn subtielere manieren om het te zeggen, maar het FUCK FIFA-stempel waarmee demonstranten Braziliaans papiergeld bedrukken is ook mij uit het hart gegrepen. Je kunt moeilijk in Brazilië wonen en geen bloedhekel hebben aan de corrupte bejaardenclub in Zürich die al jaren met dit land solt.

Het WK in Brazilië is even duur als de vorige drie WK's bij elkaar. Aangemoedigd door FIFA (de Fédération Internationale de Football Association) heeft de Braziliaanse overheid zo'n twintig miljard euro belastinggeld uitgegeven aan voorzieningen waar de gemiddelde burger niets aan heeft. Twaalf peperdure stadions waarvan vijf in steden die geen eredivisieclub hebben, maar ook geen fatsoenlijke ziekenhuizen en scholen. Voor FIFA is dit het meest winstgevende toernooi ooit – en geen cent van de belastingvrij geïnde winst vloeit terug naar het land dat het feest organiseert.

In Rio krijgen ze er over twee jaar nog de Olympische Spelen bij – en wat moeten ze blij zijn dat de sportbestuurders gezeteld in die andere Zwitserse stad, Lausanne, hen hebben uitverkoren om hun feestje te financieren! Je struikelt al jaren over de bouwprojecten; openbaar vervoer, onder normale omstandigheden al een nachtmerrie, is nu een hel, en de prijzen zijn de pan uitgerezen. Huren verdrievoudigd! Dank u wel, IOC!

De gemiddelde bewoner van Rio schiet er geen snars mee op. Het beroemde Maracana-stadion is van zijn Braziliaanse ziel beroofd – met belastinggeld verbouwd volgens FIFA-normen, en vervolgens overgedragen aan een privéconsortium dat de prijzen in twee jaar al met 250% heeft verhoogd. De gewone Braziliaan kan zich een kaartje niet meer veroorloven. Een buurtje achter het Maracana is platgegooid – zeshonderd families over de stad verspreid, hun gemeenschap vernield – voor een FIFA-parkeerplaats die er vervolgens niet kwam.

De enigen die overduidelijk baat hebben bij deze megalomane projecten zijn de grote bouwondernemingen, de politici die zich door hen laten financieren, en de organiserende comités FIFA en IOC, waar corruptie hoogtij viert. FIFA-baas Sepp Blatter ambieert op zijn 78^{ste} doodleuk nog een vijfde termijn, terwijl hij er door zijn ex-rechterhand van wordt beschuldigd zijn organisatie te besturen puur voor eigen gewin. Het businessmodel van het WK en de Olympische Spelen is dat van Wall Street: meer, groter, duurder, winstgevender. Ieder evenement moet het vorige overtreffen. Het

organiserende land krijgt welgeteld zeven jaar de tijd om zich klaar te stomen – wij hebben voor de verbouwing van één museum al gauw het dubbele nodig – en dan krijgt het er ook nog voortdurend van langs omdat het de heren in Zwitserland niet snel genoeg gaat.

Zou Brazilië al die beloofde faciliteiten voor de Olympische Spelen straks op tijd klaar krijgen? Natuurlijk niet, en waarom zou het ook? Er zijn genoeg veldjes en stadions en zwembaden in deze stad, die de miljarden die zijn uitgetrokken voor nog meer van hetzelfde hard nodig heeft voor andere zaken. Wat zou het mooi zijn als Rio straks zijn middelvinger opsteekt naar het IOC en zegt: op onze manier of niet. En als wij ze daar als Nederland dan in zouden steunen! Luxesuites voor IOC-vips, speciale rijbanen voor de limousines van FIFA-bonzen? Neem de bus maar, en op het strand – net als tijdens het bezoek van de paus – is genoeg ruimte om te kamperen.

Ook in Nederland is voetbal koning en – net als de koning – immuun voor vele wetten van de democratie: in alle bezuinigingsrondes blijft de sport gespaard, en als een club een nieuw stadion wil, opent de gemeente al snel haar beurs. Maar de KNVB heeft nu laten weten dat ze Sepp Blatter niet voor een vijfde termijn gaat steunen. Het zou geweldig zijn als Nederland de moed had om het voortouw te nemen bij het starten van een internationale beweging om het WK en de Olympische Spelen te hervormen. De Brazilianen hebben ons met hun massale manifestaties laten zien hoe het moet. Nu wij nog!